



407. WEES GEGROET, O STERRE *

Wees ge-groet, o Ster-re, o Ma-ri-a zoet, Zie op ons van
ver-re, o Ma-ri-a zoet! Ma-ri-a ze-gen ons
al-len, be-scherm u-we trou-we jeugd!

Roze zonder doornen,
Door God uitverkoren,

Lelie ongeschonden,
Maged zonder zonden,

Maagd en Koninginne,
Moeder, die ik minne,

Kom ons eenmaal halen,
Naar de hemelzalen.