

329. ROOD-WIT ZINGT

Tekst : Heidekruid

Muziek : Guido Haazen



Hoort naar ons lied, alle meisjes, Hoort onze stap als een
Lach als een zon, alle Kroontjes, Bloei als 'n kroon rond
Ons wacht de strijd alle meisjes, Weert u dan scherp voor het



lok-kende roep ; Fris in de wind, onze wijsjes, Knap is de
Ko-ning geschaard; Dapper en trouw, alle Kroontjes, Stap door de
dreigend gevaar; Saam zijn we sterk, alle meisjes, Haal met je



mars, als een zonnige groet.
dag, koen en onvervaard. Wij zijn de Rood-
Ko-ning de ze-ge-praal.



witjes Roodwitjes de zon - ni - ge jeugd



wij zyn de Roodwitjes wij zyn de Roodwitjes Wij zyn de Rood-

Rood ons ba-nie-ren, ba-nie-ren en wit is on -ze
 wit-jes-jeugd Rood zyn ons banieren Rood zyn ons banie -ren

vreugd Wij zijn de Rood-witjes Roodwitjes
 Wit is onze jonge vreugd! Wij zijn de Roodwitjes

Jo- li- ge schaar Ja wij
 Wy zijn de Roodwitjes Wy zyn de Roodwitjes-jeugd, ja, ja, ja, ja

staan Rood-witjes staan klaar !
 ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Roodwitjes houdt u klaar !