

# JA, IK WIL

Tekst + Muziek: J. Morris



Ik zoek 'n plek waar ik gelukkig kan le-ven; waar iedereen het



beste van zichzelf wil ge-ven; waar je kan werken en zingen, dansen en



springen, le - ven in de zon: ik zoek een huis op een heuvel met een



grasplein er-rond, 't moet een thuis zijn waar we samen kunnen spe-len,



en waar we lief en leed tesamen kunnen de-len, ja, ik wil doen wat ik kan,



zijn wie ik ben, en ge-ven, al wat ik in me heb, (ja) ik wil doen



wat ik ka-an, zijn wie ik ben, en ge-ven al wat ik heb.

# STOUT LIEDJE

Tekst: D. Vanderhulst

Muziek: M. Morris



Ik ben het beu, beu, beu, want ik wil zingen en springen, hollen, tol-len,



rol-len, lachen, roepen, tie-ieren, dat vind ik fijn, zo lekker stout te zijn.



1. Handje ge-ven, vriendelijk zijn, braafjes we-zen, in 't rijtje staan,



a. u. b. me-neer en dank u wel mevrouw.... Ik ben het....

2. Nagelbitten  
foei, hoe vuil  
kijk je kleren  
nu lief zijn, toe  
a.u.b. meneer en  
dankuwel mevrouw...