

## 212. HEIDEMARS

Tekst : Jozef Joossens

Muziek : Jef D'Hoe



Wij mar-che-ren zijd' aan zij-de in een zingend, juichend ge-lid  
Hooft de roep der duizenden dennen, Hoe ze blij herhalen ons lied  
Wij mar-che-ren zijd' aan zij-de In het mulle, hel-ge -le zand,

Om ons bloesemt de purperen heide en ruisen de berken hun lied  
Dat gaat rusten op vroomstille vennen en sterven in 't ruisende riet  
Onze vlag-ge ze vlamt als de heide en zingt haar triomf in dit land

Om ons bloesemt de purperen heide en ruisen de berken hun lied.  
Dat gaat rusten op vroomstille vennen, en sterven in 't ruisende riet.  
Onze vlagge ze vlamt als de heide en zingt haar triomf in dit land.

