

210. EEN VAN HART

Tekst : Winde

Muziek : G. Haazen



Als len-te zindert door 't land, Ver-nieuwen spo-ren in 't zand
Trit blijheid als ge-lig licht, En 'k zing van trouw die niet zwicht



Aan al wat leeft pa-relt dauw. Niets stoort onz' die-pe trouw. Ter-
Saamho-rig is on-ze leus, Aan lau-wen laat je geen keus. Als



wijl de zon o-pen-sproeit, is 't vreugd' die ons har-ten. boeit !
't donkert reik me je hand, Mijn zus, 't wordt 'n hechte band !



Eén van hart al-len saam, en trouw in ons stre - ven

Eén van hart al-len saam en trouw in ons



ka-meraadschap voor 't le- ven A-van-ti! Eén van hart !

stre- ven Ka- me - raadschap voor 't le-ven, A-van-ti! Eén van hart!