

Bivaklied

1. Le-ven op het rit-me van de winden van de zon, zin-gen op de me-lo-die van
bos en beek en bron. Sla-pen met 'tge-trom-mel van de re-gen op het dak, ont-
wa-ken met de mor-gen-dauw: we zijn weer op bi-vak. 2. Ie - der die ons
ziet kijkt raar: wat niet kon: dat wordt hier waar.
Vreemd wordt vriend, en klein en groot, in on - ze ploeg valt geen
één uit de boot. 3. Trek er mee op uit, breek gren - zen o - pen,
sa-men-spel wordt te - ken om te ho - pen. Vlieg er - in, doe mee en
blijf niet staan een nieu-we we-reld roept om door te gaan.

G C D
G G C
D G G
C D G
G C D
G G C
D G G
C D G