

## Bij de Chiro

*Op de melodie van 'Zeg eens meisje' van Paul Severs en Johnny De Hoes  
Tekst: Brecht Heirman, Alexander Heirman, Evelyn Snijkers, Katrijn Van Den Broeck,  
Evelien Van Den Bossche en Paul Severs*

<sup>A</sup>  
Bij de Chiro  
<sup>D</sup> <sup>E</sup>  
maken we plezier voor twee

<sup>A</sup>  
Bij de Chiro  
<sup>D</sup> <sup>E</sup>  
leeft iedereen mee

<sup>A</sup>  
Bij de Chiro  
<sup>D</sup> <sup>E</sup> <sup>A</sup>  
speel je met een idee!

Bij de ribbels  
paarse spanning in de lucht  
En de speelclub  
is geel zonder zucht  
En de rakwi's  
spelen groen mee

<sup>D</sup>  
Rommel gaat vervelen

Oud maar niet versleten  
<sup>A</sup>  
Zoek naar iets dat je verrast

<sup>E</sup>  
Vuilbak vol met schatten  
Niet alleen voor katten  
<sup>A</sup>  
De frigo wordt een poppenkast!

<sup>D</sup>  
Wij willen proberen

Samen te sorteren  
<sup>A</sup>  
Al het afval op z'n plek

<sup>B</sup>  
Spelen is creëren

Chirocycle  
<sup>E</sup>  
da's nog niet zo GEEEEEEK.

Dam dam dam

Bij de Chiro  
maken we plezier voor twee!  
Bij de Chiro  
leeft iedereen mee  
Bij de Chiro  
speel je met een idee!

En de tito's  
- schreeuwen naar een rode hond  
En de keti's  
- blauw maakt het zo bont  
En de aspi's  
de helden in spe

Waarom alles kopen  
Als je kan kringlopen?  
Pluk de aarde toch niet kaal

Spring eens uit je kleren  
Afval opwaarderen  
Dan schrijf je een mooi verhaal

Een hit opnieuw aankleden  
Zonder moeilijkheden  
Geven we 't een nieuwe start.

We doen Chirocycle  
En dragen de wereld  
In ons HAAAAAAAARRT

Dam dam dam

