

De vrienden

Tekst : Wim van Sevenen

Muziek : Roos Van Gramberen



1. De da-gen van mijn volsla-gen geluk, die dank ik aan jou, mijn

2. De vrienden die komen vinden ons tuk op liefde voor mensen,



vriend en vriendin. Want de wereld die is ook van jou voor
haat heeft geen zin. Want de vrede die is ook ons werk voor



een stuk, En jij geeft mijn le-ven een zin.

een stuk, en vindt hier bij ons een begin.

Kiekeboe-lied



Kie-keboe wat ben ik blij, bij de speelklub, bij de speelklub. Kie-keboe



wat ben ik blij, bij de Speelklub daar ben ik bij. 4. Heb je ooit al



willen spe-len, niet al-leen maar met heel ve-len; Nu dat kan bij



ons heel fijn, daar we dik-ke vrien-den zijn !

Onze leid(st)er, da's een toffe
Is me dat weer even boffen
Weet voor alles iets plezant
Zij (Hij) is net een spelenkrant.

Heb je lol in dansen, springen,
lopen, tuim'len en ook zingen,
Poppenkast, liefst lang en veel,
Daarvan krijg je vast je deel.