

## 221. TREKKERSLIEDJE

Muziek : Ludo Coutteel

Tekst : H. Van der Hoegaerde



OKT de lente ons naar bui-ten, ligt de zo-mer  
Hoor de vogels langs de we-gen, zie de jon-ge  
Wenken hoogten in hun glo-ren, kom dan maat en  
Als we van de tochten ke-ren , stra-lend in een



in 't verschiet, Stem de snaren van je lui-ten op de to-nen van ons  
len-te - dag, Goud en zon of mil-de re-gen : of ons hart niet zingen  
pas ver-snelde, Mor-gen zal het dal het horen wat het lied der bergen  
rij -ke gloed, zul-len wij 't aan allen leren:'t liedje van de nieuwe



lied: la, la, la  
mag ? la, la, la Op de maat, ka-me raad: wat de mensen denken deert ons  
meldt. la, la, la.  
moed. la, la, la.



niet Vrank en vrij, stappen wij : zie de CHI-RO- JEUGD is hier!