

506. HET LIED VAN DE TROUW

Tekst : Wim Brigand

Muziek : Jef D'Hoe



Is maast mij de velen mar-che-ren in één -
 ls zon-nebrand gloeit door de hei-de en moe-
 ls ha-gel en re-gen ons sar-ren, de storm-

zelfde dwingende maat en bo-ven ons
 de de krijgstrommen slaan, als bang reeds de
 wind door 't lentewoud loeit, dan houdt nog bij

hoofden de blij-e, de wenkende Chi-ro-vlag slaat. Dan weet ik m'n
 lie-deren zwegen, dan wenkt nog ons vaandel vooraan.
 't lied van de winden, het vaandel m'n dromen geboeid.

jeugd en m'n leveh bij 't vaandel van mij en van jou; dan zingt door

m'n bloed nog het sterke, het juichende lied van m'n trouw Dan trouw