

104. AVONDVLAGGEGROET

Tekst : Bruno Voorde

Muziek : Marcel Cornelis



Het is avond geworden over de dag van spel, dienst en gebed. 'n Laatste maal gaat onze dankbaarheid en trouw naar de Kristus en Zijn Koningvandel.

Daal nu bij het zin-ken van de-se dag, Daal in ons ge-
moed, gij trou-we vlag, Gij zijt ze-ge,n,troost en lach,
Daal in d'a-vond-zon, o vlag. Heer wij bergen in ons hart
uw vlag, ze-ge,n haar en ons,uw jon-ge wacht. Goe-de a-vond
vlag en dag,Kristus Ko-ning goe-de nacht. Goe-de a-vond
vlag en dag, Kristus Ko-ning,goe- de nacht.