

# 75 JAAR GESCHIEDENIS

**75 jaar Chiro betekent ook 75 jaar geschiedenis. Een rijke geschiedenis met kansen om te groeien, jonge mensen die steeds weer kiezen voor spel als methodiek, maar ook voor elkaar, voor de groep en voor een warme samenleving. Want Chiro maak je nooit alleen. 75 jaar geleden niet en nu niet.**

Chirojeugd Vlaanderen wordt dit jaar 75. Het verhaal van de Chiro begint echter al vanaf het midden van de negentiende eeuw. In de patronaten, een parochiale jeugdvereniging, komen kinderen en jongeren iedere zondag samen om te bidden, te leren en te spelen. De Chiro groeit voort uit de patronaten. Vanaf 1934 blaast priester Jos Cleymans de patronaten nieuw leven in. Hij introduceert het thema 'ridderschap in dienst van Christus Koning'. Hieruit vloeit de naam Chiro. De Griekse letters chi en ro verwijzen naar de beginletters van Christus' naam.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt de naam Chirojeugd gelanceerd, en wordt de meisjeschiro opgericht. De grondslagen voor de inhoudelijke werking en de structuur worden gelegd. De Chiro is een pedagogisch systeem met doelstellingen, groeimotieven en specifieke methodes die geïntegreerd worden in ontspannende activiteiten, uitgevoerd door vele lokale groepen over heel Vlaanderen. Stilaan groeit de Chiro uit tot een vaste waarde. In de jaren 1950 neemt het aantal leden en groepen toe. Indrukwekkende optochten, grote bijeenkomsten, tijdschriften, boeken en zelfs films verspreiden de geest van Chiro.

De katholieke cultuur is nog dominant, maar tegelijk ontstaat een tienercultuur met nieuwe tendensen. De Chiro wil tegemoet komen aan de eigentijdse noden van de jeugd en kiest voor verbreding door zich meer en meer te richten naar de maatschappij. Top 64 is een belangrijk keerpunt. Op 24 mei 1964 zakken meer dan 60.000 leiders, leidsters en leden af naar Antwerpen voor een massa-evenement vol elementen van de toenmalige stijl: feilloze uniformen, honderden vlaggen, trompetgeschal en tromgeroffel, sportieve spelletjes, liederen en dans. Daarna is het tijd voor vernieuwing.

In de jaren 1960 en 1970 krijgen de leeftijdsgroepen een andere naam, organiseren groepen voor het eerst gemengde activiteiten en experimenteren ze met creatieve en expressieve werkvormen. De Chiro profileert zich minder als een geloofsbeweging en is daarnaast vooral ook een spel- en maatschappijbeweging. Op speelse wijze en vanuit een christelijke inspiratie bouwt ze mee aan een rechtvaardige wereld. Het kwantitatieve hoogtepunt wordt bereikt eind jaren 1970 wanneer de Chiro meer dan 109.000 leden telt.

Net als alle andere jeugdbewegingen verliest de Chiro in de jaren 1980 veel leden. De jeugd, zo wordt beweerd, is pessimistisch en wil zich niet langer engageren. Maar de Chiro weigert toe te geven aan dat doemdenken. Ze blijft kinderen en jongeren aanporren om spelenderwijs op te komen voor vrede, solidariteit en verbondenheid.

De Chiro groeit opnieuw in de jaren 1990. Diversiteit en toegankelijkheid staan hoog in het vaandel, en de Chiro ijvert voor meer steun op maat, bijvoorbeeld voor stadsgroepen. Nog steeds wil ze de jeugd via spel ervaringen laten opdoen, leren samenleven en hen een kijk bieden op zichzelf en de wereld. Ondertussen is ze met ruim 95.000 leden en 966 groepen de grootste jeugdbeweging van Vlaanderen.